

Het christendom en het voetbal zijn de twee belangrijkste godsdiensten van de westerse cultuur. Het christendom is echter stilaan over zijn gouden tijdperk heen en verdwijnt steeds sneller op de achtergrond. De opmars van het voetbal is dan weer niet te stuiten. Aan het begin van de 20e eeuw heeft de sport al de hele wereld veroverd, inclusief China. Dat is overigens niet zo vreemd. Ten tijde van de Handynastie, twee eeuwen voor Christus, ontstonden namelijk de eerste spelregels voor het Ts'uh Küh, een Aziatisch balspel dat als verre voorloper van het voetbal wordt beschouwd.

Naar aanleiding van de wereldbeker voetbal 2018 brengt het Huis van het Beeld een oprecht eerbetoon aan de voetbalreligie met een tentoonstelling waarin de sport op unieke wijze getoond wordt. En zoals altijd tijdens de hoogmissen van het voetbal zien we beide uitersten: miljardairs die in stadions als goden vereerd worden door arme stakkers in extase. Een vleugje corruptie begeleid door racistische gezangen en toch is het voetbal de enige wereldgodsdienst die zijn weerga niet kent.